



PaasPicknick, gezellig met z'n allen!

Nieuwsbrief mei 2022



Agenda

Maandag 23 april t/m vrijdag 6 mei **Meivakantie!!**

Woensdag 25 mei

Schoolreis groep 3 t/m 6

Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei

Hemelvaartsdag en vrijdag - VRIJ

Jarig in mei

4 mei	Jimm
5 mei	Emmelie
5 mei	Romy
17 mei	Jens
19 mei	Daan



Welkom

Welkom bij ons...

Na de meivakantie komen **Novi en Lieke** wennen in groep 1. Welkom Novi en Lieke! We wensen jullie een fijne schooltijd toe op De Lichtboei!

Algemeen nieuws

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Op het moment van dit schrijven worden er, op en rond de school en op het sportveld in Domburg volop sport- en spelactiviteiten gedaan in het kader van **De Koningsspelen**.

Wat een gezellige afsluiting voor de meivakantie.

Ik wens u een prettige, ontspannen, vakantie!

Met vriendelijke groet,

Marloes Ketting

Directeur Archipelschool de Lichtboei



Website

Heeft u al een kijkje genomen op [onze nieuwe website](#) en via de VR-Tour de school 'doorgewandeld'?

GVO

Na de meivakantie worden de lessen GVO weer opgestart! Jorinke Karelse zal deze lessen op maandagmiddag gaan verzorgen. Hieronder stelt zij zich aan u voor:

Mijn naam is Jorinke Karelse, ik woon in Middelburg en ben 36 jaar. In mijn vrije tijd schrijf en zing ik graag. Afgelopen jaar ben ik begonnen om GVO-lessen te geven en tot nu toe bevalt me dat heel erg goed! Tijdens deze lessen verbreden we onze horizon door te luisteren naar verhalen uit de Bijbel en uit andere culturen; we denken na over allerlei levensvragen en vergroten ons inlevingsvermogen. Hopelijk zullen we veel van elkaar leren, ons gezamenlijk over dingen verwonderen en ook veel plezier hebben samen! Ik kijk er in elk geval naar uit!

Voor HVO is helaas nog geen docent gevonden. Deze kinderen blijven gewoon bij de leerkracht in hun eigen groep. We hopen van harte dat ook voor die lessen een spoedig een docent gevonden zal worden!

Luizencontrole

De afgelopen periode waren er in verschillende groepen regelmatig kinderen met hoofdluis. Hopelijk helpt de meivakantie eraan mee om verdere verspreiding tegen te gaan. Op **vrijdag 13 mei** zullen de kinderen weer op school gecontroleerd worden op hoofdluis.

Schoolfruit

Deze week hadden we voor het laatst schoolfruit via de subsidie EU Schoolfruit.

Uiteraard blijven we groente en fruit stimuleren en vragen we u om gezonde tussendoortjes en een 'gezonde lunch' aan uw kind(eren) mee te geven.



Schoolreis



Groep 3 t/m 6 gaat op woensdag 25 mei op schoolreis naar Plaswijckpark. De kinderen van de betreffende groepen krijgen hier vandaag een informatiebrief over mee naar huis. Omdat de groep klein is, valt de prijs voor de bus wat hoger uit dan 'normaal'. In overleg met Jacco van Maldegem (penningmeester AC) hanteren we de 'normale' prijs van 30 euro per kind. De overige kosten (ongeveer 7 euro per kind) komen op rekening van de AC. Mocht de betaling voor u, om welke reden dan ook, probleem opleveren, dan kunt u dat bij Marloes kenbaar maken.

Wist u dat...

... je veel moet oefenen voor een optreden?

Ook daarmee helpen de kinderen elkaar!



... groep 3/4 leert klokkijken met pizza's en verdwijnsommen maakt met paaseitjes?

... groep 3/4 sinds een tijdje een werkplek heeft waar de kinderen staand kunnen werken?

Ze maken er maar wat graag gebruik van!





... deze kanjers mee hebben
gedaan aan het
schoolvoetbaltoernooi op
woensdag 13 april?

... groep 7/8 een voorlichting
over roken, alcohol en
energiedrankjes kreeg in een
Amerikaanse schoolbus?



... de kinderen uit groep 7/8
hebben deelgenomen aan het
landelijke fietsexamen?

Ze zijn allemaal geslaagd!

... de schooltuin er werkelijk
prachtig bij ligt?





... wij een heerlijke paaspicknick hebben gehad?

... de leerlingen van groep 2 letters hebben gezaaid?
Nu 'groeien' er woorden uit de grond



... de leerlingen van groep 1 kunnen rekenen met eieren?

Herdenking

Dinsdag 19 april zijn de groep 5 tot en met 8 naar de begraafplaats geweest om daar bij ons 'geadopteerde monument' (van de onbekende soldaat...) een krans te leggen en gedichten voor te lezen. Dit in het kader van 4 en 5 mei. Hieronder een bloemlezing van de prachtige gedichten van de kinderen van groep 7/8.



<p>Vrijheid is zijn wie je wil zijn gewoon naar school kunnen geen bommen en oorlog waar mensen sterven</p> <p>Altijd naar huis kunnen en je overal thuis voelen nog steeds brengen we bloemen om hun te herdenken die we aan het graf schenken</p> <p>Waarom oorlog daar is niets van te leren hun in de oorlog waren goede mensen hun schoten voor vrijheid met hun geweren</p> <p>Geschreven door Beau</p>	<p>Vrijheid is veel blijheid onze eigen tijd is een super leuke tijd.</p> <p>Geen tank in de stad geen soldaat plat geen huilende mensen maar juichen de mensen.</p> <p>En elke dag weer een nieuwe dag weer feest in de stad geen geweld in de stad.</p> <p>Geen loopgraaf door de duinen geen kogel door de duinen.</p> <p>Geschreven door Jari</p>
<p><i>vrijheid is spelen vrijheid is delen vrijheid is leuk zonde deuk er waren veel bombardementen om het te repareren kost veel centen. ik mag doen wat ik wil zonder doden in mijn pupil. zij leefden in vreselijke pijn ,en wij hebben het nu zo fijn. zij waren in die tijd niet vrij dus daarom herdenken wij ze nu op 4 en 5 mei</i></p> <p>Geschreven door Roos</p>	<p>DELEN ZONDER OORLOG. EEN DAK BOVEN JE HOOFD HEBBEN. JE MAG DRAGEN WAT JE WILT, JE MAG STAAN WAAR JE WIL, ZEG WAT JE WIL, GELOOF WAT JE WILT.</p> <p>DAT IS VRIJHEID! DAT GEEFT ONS BLIJHEID. DIE MENSEN DIE ONS HEBBEN BEVRIJD. VOOR ONZE VRIJHEID.</p> <p>WIJ ZIJN VRIJ. DUS NU ZIJN WIJ BLIJ.</p> <p>GESCHREVEN DOOR QUINTY</p>

***Vrijheid is belangrijk.
We willen geen oorlog voor een groter rijk.
Er sterven duizenden mensen.
Er zijn toch ook wel grenzen?***

***Iedereen wil een mooie stad.
En niet al de gebouwen plat.
Vrijheid is goed en fijn.
En kan iedereen zichzelf zijn.***

***Ze hebben gevochten voor ons.
En hadden een hart van goud en brons.
Door al het werk van de goede soldaten.
Zullen we ze niet zomaar achter ons laten.***

***We kunnen nog veel meer bedenken.
Over alle gestorven militairen en gesneuvelde tanken.
We willen vrijheid voor altijd.
Oorlog moet stoppen en dat is een feit!***

Geschreven door Troy

Vrijheid

*Wij zijn vrij
zij waren dat niet
wij zijn blij
zij waren dat niet*

*Zij vochten voor onze eer
nu is dat gelukkig niet meer
ik hoop dat we aan ze blijven denken
omdat zij ons, onze vrijheid schenken*

*We kunnen zeggen en denken wat we willen
nu en vroeger, er zijn zoveel verschillen
toen al die vreselijke daden
zij moesten in het gas baden*

*Wij kunnen overal gaan en staan
dat hebben zij voor ons gedaan*

Ramijn

